

## SEÇİMİN YÜZÜNDEN DÜŞEN BİN PARÇADIR

Bizim buralarda seçimin yüzünden düşen bin parçadır. Seçimin bin yüzü vardır bizim buralarda, bini de paramparçadır. Hayali bir hayatı yaşarken ıskalanan hayatı bir mevzudur seçim. Çok ciddiym, bizim buralarda seçimin bin yüzü vardır, insanın hiç. Temmuz bile kutsandıkça utanır kendi yüzüne bakmaya, insan hiç...

Bizim buralarda seçim, bayrak afiş broşür enflasyonundan geçilmezdir, soyut vaatler yüzünden çekilmezdir. Bizim buralarda seçim bölüne bölüne hiç kalan sol'un ölüsünün körüdür. Bununla birlikte seçim Kıbrıslıların ertelenen cenaze namazı, savrulamayan külleridir. Çünkü barış, satışı ikinci bir emre kadar durdurulmuş yasak bir meyva, çözüm ağızlara alınmaması münasip görülen çürük bir bakla, umut ise peşin fiyatına taksitledir hâlâ...

Bizim buralar bizim değildir ve biz buraların değildir artık. Dil fena halde tehlikedir. Türkçe'nin en kirli ağızları salyalarını akıtarak makam koltuklarına doğru yürümektedir. Bizim buralarda seçim kazanmanın bir yolu "Afrika"nın önünde tek bir getiren güruha katılmaksa, bir yolu da bu güruh karşısında susmaktır. Tam da bu yüzden, bu ülkenin en aydınlık kadınlarına küfrederek seçim kazanan sabıkalı adamlar sahnededir.

Ölüler canlı, canlılar ölüdür. Cüzdanlar şişkin, egolar patlaktır. Vicdanlar kayıptır ve fakat aranmıyordur. Bizim buralarda seçimler geçim derdine düşenlerin çenesini yoran bir kepezelikten, dağdan gelenlerin bağdakileri kovduğu, bağdakilerince ezilip ezilip şarap olamayan üzümler gibi çürümeye durduğu bir oyundan ibarettir.

Bizim buralarda seçim, adanın ikiye bölünmüş olduğunu unutan, adanın birleştirilmesinden söz etmeyen, barışı çözümü ağızına almaya çeken, imamın korkusundan imana gelmiş trajik bir Sol'dur. Haritasındaki yarayı unutan Sol'un öteki adı ise bu raddeden sonra olsa olsa Bay Alzheimer'dir. Bizim buralarda bütün seçimler geç'tir ama buna rağmen erken muamelesi görmektedir. Bizim buralarda seçim bir ihtimal bile değildir, olmak ya da olmamak değildir, ölmektir...

Bizim buralarda seçim adalılarının "denize girmek oruç bozar mı, bozmaz mı?", "9 yaşındaki kız çocukları evlenebilir mi evlenemez mi?" diye soracağı günlerin kara haberini veren kirliliği bir merasimdir. İnançlar ateş altındadır. Eyyy kadınlar saçlarınıza mukayyet olun, çünkü bu seçimlerle birlikte anlaşılacaktır ki, rüzgarların da paramparça olacağı günler yakındır...

Bizim buralarda seçim, şeriata âşık dangalakların peşine takılıp giden aslan ve de s.o.s'yal bir demokratır ve yapması gerekenlerle yapmamaktan, yapmaması gerekenleri yapmaktan fena halde yorgundur. Bizim buralarda seçim hünkâr beğendi bir Sol, imambayıldı bir Sağ'dır. Bizim buralarda seçimin yüzünden düşen "kapital" değil gökten indiği fazedilen kitaptır. Bizim buralarda seçim celladına yaltaklanan sahte bir ibadet, gramofonsuz ve şarkısız bir cumadır...



Şener LEVENT

## AÇI

Evet...  
Gidişat eskisinden tehlikeli...  
Çok daha tehlikeli...  
Mesele "to be or not to be" meselesi...  
Olmak ya da olmamak...  
Tam da o noktadayız şimdi...  
Fanatik dincilerle milliyetçiler atağa kalkmış...  
Ve aynı anda Türkiye'den bu atağa yükselen destek sesleri...  
Referandum yapalım mı?  
Ne referandumu?  
İlhak referandumu!  
Türkiye'ye bağlanalım mı, bağlanmayalım mı?  
Meral Akşener...  
Tayyip Erdoğan'a karşı parlatılan muhalefet lideri...  
Bir kadın...  
Ama Kasımpaşa erkeğinden daha keskin...  
"Referandum yapsana" diye meydan okuyor Erdoğan'a...  
"Sen yapamazsın, ama ben yaparım, çünkü ben senden daha vatansever, daha milliyetçiyim" mesajını veriyor...  
Biliyoruz, zaten ana muhalefet CHP ondan da beter...  
O da Kıbrıs'ın Türkiye'ye ilhakını alkışlamaya hazır...  
Erdoğan neyi bekliyor, neden nazlanıyor o halde?  
Kıbrıs'ı burnundan tutup Türkiye'ye bağlasa "Kıbrıs fatihi" diye omuzlara alırlar onu...  
Bütün günahları bile bir anda silinir...  
2019'da da hiçbir hileye başvurmasına gerek kalmadan seçimi kazanır, ölene dek memleketin tek hakimi olur!  
Ne dersiniz?  
Erdoğan böyle bir fırsatı kaçırır mı?  
Yoksa eşref saati mi bekliyor?  
Hazırlık mı yapıyor?  
Hızla yapılan vatandaşlıklara ve son seçim sonuçlarına bakılırsa öyle...  
Anlaşılan burada ilhak için yapılacak olan referandum sonucundan emin olmak istiyor...  
Şu anda emin değil mi?  
Henüz değil...  
Daha da pişmesi lazım...

Kıbrıslılar biraz daha ehlileşmeli...  
Seçmenin yüzde kırka yakını sandığa gitmedi...  
Olur mu?  
UBP şahlandı, ama tam şahlanamadı...  
TC'lilerim gözdesi Yeniden Doğu Partisi hayırlısıyla meclise demir attı, ama daha tam atamadı...  
Bu trendi daha da yükseltmek ve muzırlık yapanları biraz daha yontmak lazım...  
Sonuçta ne lazım?  
Erken bir seçim daha...  
İki ay sonra!  
Dipte kalanlara şahlanan beygirin son birkaç çifte daha atması için bir seçim daha!  
Bozguna uğramışken toparlanmalarına fırsat vermeden...  
Bu seçimde tüm mermilerini tükettiler zaten...  
Para da bulamazlar kolay kolay, aday da...  
Kaybeden adaylar bir daha aday olur mu?  
Sanmam...  
Zaten pek çoğu parti içi hesaplaşmalara kurban gittiklerini düşünüyorlar...  
Liste kurbanları!  
Dostlarından kazık yiyeceklerini hiç hesaplamadıkları için aday olduklarına da bin pişman...  
\*\*\*

Evet...  
Tehlike büyük...  
Eskisinden çok daha büyük...  
Bilmem ki kaç kişi bunun farkında...  
Türkiye'de ilhak referandumu için



## OLMAK YA DA OLMAMAK

Erdoğan'ı sıkıştıran bir muhalefet...  
Nazlanan veya eşref saati bekleyen, ya da dünyanın tepkisini ölçen Erdoğan...  
Ve Kıbrıs'ta seçim...  
Ayrı devletle ilhakın yükselişi...  
Mesele olmak, ya da olmamak meselesi...  
Peki yapılacak hiçbir şey kalmadı mı?  
Teslim mi olduk?  
Ne münasebet!  
Tüm bu planları altüst edebilecek güç bizdedir hala...  
Ama bölük pörçük olan gücümüzü birleştirebilirsek eğer tabii...  
İşe kendimizden başlayarak önce...  
Geçmişte yaptığımız yanlışları kabullenerek ve onları düzelterek...  
Bir daha da o yanlışları tekrarlamayarak...  
Şunun bilinmesi gerekir her şeyden önce:  
Kıbrıs'ın kuzeyi Türkiye'nin yönetimi altındadır...  
Buradaki seçimler alt yönetim seçimleridir...  
Türkiye kendine en iyi hizmet verebilecek olan uşakları seçer...  
Onların seçilmesi için de gerekli zemini hazırlar...  
Vatandaş yazar...  
Para gönderir...  
Kumanda çeker...  
Türkiye ile çatışmayı göze almadan ve onu alt etmeden buradaki işbirlikçilerini yeneceğini sananlar havanda su döverler...  
Siz...  
Toplum yok oluyor diye telaşa kapılanlar...  
Eğer bunu kabul ederseniz bu mücadele verilir ve kazanılır...  
Eğer kabul etmezseniz toplumla birlikte siz de yok olur gidirsiniz...  
\*\*\*  
Bir ihtimal daha var...  
UBP ve YDP dışında 4 parti olarak geçici bir hükümet kurmak, bakanları dıştan atamak, seçime kadar halkı ayağa kaldıracak kararlar almak ve bu oyunu bozmak...  
Başka ihtimal yok!

## "AFRİKA"dan mektup...



CTP Parti Meclisi dün gece toplanarak seçim sonucunu değerlendirdi ve bu aşamadan sonraki adımı görüştü...

UBP ile koalisyona kapıyı kapattı...  
Tufan Erhürman parti meclisinin kararını şöyle duyurdu:

**"Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün yaptığı açıklamanın ardından CTP PM toplanmış ve seçim sonuçlarını değerlendirmiştir. Seçim sonuçları çerçevesinde teamüller gereği Sayın Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma görevini Ulusal Birlik Partisi genel başkanına vermesi ve UB P genel başkanının Parlamento'ya giren siyasi partilerle koalisyon görüşmelerine başlaması beklenmektedir. Bu bağlamda, CTP PM, Ulusal Birlik Partisi'ne oy veren yurttaşlarımızın ortaya koyduğu iradeye saygı duymakla birlikte, seçim sürecinde açıklamış olduğumuz gibi bu dönemde UB P ile herhangi bir koalisyonda yer almamızın mümkün olmadığını açıklama gereksinimini duymuştur.**

## 6 AYLIK 4'LÜ KOALİSYON

**UBP'nin hükümeti kuramaması halinde ortaya çıkmış olan aritmetik farklı hükümet modeli ihtimallerine açıktır ve gerekmesi halinde bu ihtimaller ülkemize ve halkımıza karşı sorumluluklarımız çerçevesinde değerlendirilecektir...**

Erhürman'ın son satırlarından da anlaşılacağı gibi, CTP 4'lü koalisyona yeşil ışık yaktı...

En azından bu olasılığa kapıyı kapatmadı...

Demek ki UB P seçimden birinci parti çıkmasına rağmen hükümeti kuramayacak hale geldi...

Onunla hükümet kurabileceğini açıklayan yalnız bir parti var...

Yeniden Doğu Partisi, ama ikisinin oyları hükümet kurmaya yetmiyor...

Gerisi hep hayır dedi...  
HP de, CTP de, TDP de, DP de...

Bu yazıyı yazdığımız saatlerde TDP'den de resmi bir karar çıktı.

O da UB P'yi reddetti...  
Mehmet Harmanlı da "TDP UB P'ye

yama olmaz" dedi...

Tüm partiler UB P'yle ortaklık yaptıkları takdirde eriyip gideceklerini biliyorlar...

Bu krizi 4'lü bir koalisyon kurup atlamazlar ve UB P'ye iki ay sonrası için erken seçim fırsatı verirlerse, öyle de yok olacaklarını biliyorlar...

Bu durumda tek çare 4'lüde anlaşmak...

6 ay idare etmek...

Ve sonra yeni bir erken seçime gitmek...

Hem o vakte kadar soluklanma ve toparlanma fırsatı bulurlar, hem de 6 ayda yapacakları dinamik icraatta halkı kendi yanlarına çekerler...

Gazetemiz bu oluşumu destekliyor ve gereken her türlü katkıyı koymaya hazır...

Ancak 6 aylık icraat önemli...

Bir saniyesi bile boş geçmemesi gereken bir zaman...

Var mısınız?